



30 Năm Nhìn Lại

Phan Văn An

(Kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng Đoàn, 1987-2017)

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một thành phần của Giáo Phận Metuchen, vì vậy trước khi tóm tắt những sinh hoạt của Cộng Đoàn trong 30 năm qua, xin trình bày một vài nét chính của Giáo Phận để mọi người có thể am tường.

Giáo Phận Metuchen

Ngày 19 tháng 11 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập Giáo Phận Metuchen cho giáo dân Công Giáo thuộc các quận hạt: Middlesex, Somerset, Hunderton và Warren và trao quyền coi sóc tân Giáo Phận cho Đức Giám Mục Theodore Edgar McCarrick (nay là Hồng Y hưu trí). Ngài là vị Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Metuchen và Đức Ông Dominic Turtura là cha sở của nhà thờ Chính Tòa Saint Francis of Assisi. Tháng 6 năm 1986, Đức Giám Mục McCarrick được cất nhắc lên Tổng Giám Mục, coi sóc Tổng Giáo Phận Newark. Vào ngày 5 tháng 2 năm 1987, Đức Giám Mục Edward Hughes của Giáo Phận Philadelphia được chỉ định coi sóc Giáo Phận Metuchen. Ngài là vị Giám Mục thứ 2 của Giáo Phận. Sau 10 năm coi sóc Giáo Phận, vào năm 1997 ngài được Đức Thánh Cha chấp nhận cho nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

Sau Đức Giám Mục Hughes, Đức Giám Mục Vincent de Paul Breen của Brooklyn được chỉ định coi sóc Giáo Phận. Ngài là vị Giám Mục thứ 3. Vì tình trạng sức khỏe, Đức Giám Mục Vincent nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2001 và Đức

Giám Mục John M. Smith được chỉ định làm giám quản trong một thời gian. Tháng 1 năm 2002, Đức Giám Mục Paul Gregory Bootkoski được chỉ định coi sóc Giáo Phận, ngài là vị Giám Mục thứ 4 của Giáo Phận. Cũng vì lý do tuổi tác, nên ngài đã được Tòa Thánh chấp nhận cho nghỉ hưu. Vào đầu năm 2016, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Ông James Checchio làm Giám Mục Giáo Phận, ngài nhận trách nhiệm coi sóc Giáo Phận vào tháng 5 năm 2016, ngài là vị Giám Mục thứ 5 và là Giám Mục đương nhiệm của Giáo Phận.

Ngày 19 tháng 11 năm 2016 vừa qua, Giáo Phận đã kỷ niệm 35 năm thành lập. Đức Giám Mục đương nhiệm và một số khá đông giáo dân trong Giáo Phận đã có cuộc hành hương đến Vương Cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn để kỷ niệm ngày thành lập Giáo Phận, cũng là ngày bế mạc Năm Thánh “Lòng Thương Xót Chúa”.

Lúc Đức Giám Mục Theodore E. McCarrick về nhận Giáo Phận, một số giáo dân Việt Nam thuộc Giáo Xứ nhà thờ Chính Tòa đã đến chào và chúc mừng ngài. Trong buổi tiếp xúc, Đức Giám Mục tỏ ý ngài muốn có một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận Metuchen. Ngài cho biết nếu chưa có linh mục Việt Nam trong Giáo Phận thì có thể giới thiệu một linh mục Việt Nam và ngài sẽ nhận vào Giáo Phận để đặc trách giáo dân Việt Nam. Nếu không thì có thể giới thiệu một đại chủng sinh gia nhập địa phận. Và nếu hai trường hợp trên không được thì khuyến khích con em Việt Nam đi tu để sau này trở thành linh mục trong Giáo Phận. Mặc dầu Đức Giám Mục có nhã ý như vậy, nhưng vấn đề linh

mục lãnh đạo rất khó khăn, hơn nữa “thiên thời, địa lợi” chưa cho phép nên việc xúc tiến thành lập Cộng Đoàn chưa được tiến hành. Trong khoảng thời gian này, Tổng Giáo Phận Newark chỉ có cha Nguyễn Tri Minh từ Pháp qua, ngài là tuyên úy bệnh viện, đồng thời là quản nhiệm Cộng Đoàn Dũng Lạc nên khó lòng thường xuyên giúp một Cộng Đoàn khác.

Vào dịp lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời năm 1987, một Thánh Lễ rất đơn sơ, nhưng thật sốt sắng do tân linh mục Pherô Nguyễn Quang Vinh cử hành tại trường học Giáo Xứ Cecilia ở Iselin (vì nhà thờ vừa bị hỏa hoạn), có khoảng 50 người tham dự (đa số thuộc một gia tộc). Và kể từ đó cha Nguyễn Quang Vinh thường dâng Thánh Lễ cho một số người Công Giáo Việt Nam tại nhà thờ Chính Tòa do sự chấp nhận của Đức Ông Dominic Turtura. Sau khi sinh hoạt không chính thức một thời gian ngắn, ông Hoàng Chương và anh Hoàng Hóa gặp cha Nguyễn Tri Minh để trình bày về việc thành lập Cộng Đoàn và một phái đoàn do ông Hoàng Thông đại diện đã gặp Đức Giám Mục để xin thành lập Cộng Đoàn. Sự việc tiến hành tốt đẹp và kể từ đó Cộng Đoàn được chính thức thành lập và tách rời khỏi Cộng Đoàn N.J

Cộng Đoàn qua các thời kỳ:

1) Thời kỳ phôi thai và hình thành

(Từ Lễ Đức Chúa Giêsu Lên Trời 1987 đến Giáng Sinh 1987):

Đây là thời gian vận động và qui tụ những người Công Giáo Việt Nam sống rải rác trong các vùng Metuchen, Edison, Plainfield, vv. Trong thời gian này chưa có cha quản nhiệm cũng không có Ban chấp hành. Việc điều hành do các bác và các anh chị trong ban sáng lập chịu trách nhiệm. Cũng trong thời gian này cha Nguyễn Quang Vinh thường dâng lễ vào chiều Chúa Nhật cho giáo dân. Vì chưa có tài chánh nên bổng lễ thường do Đức Ông Dominic đài thọ. Thời gian này một bản nội qui cũng được soạn thảo.

2) Từ ngày 2/1/1988 đến ngày 8/10/1988:

Cha Gioan Sung Lâm làm quản nhiệm

Cha Sung Lâm từ New York đồng ý và được Giám Mục Giáo Phận chấp thuận, nên ngày 2 tháng 1 năm 1988 một phái đoàn gồm ông Hoàng Thông, Hoàng Chương, Hoàng Hóa, Phan Văn An, Phan Văn Đức đi New York đón cha Lâm về coi sóc Cộng Đoàn. Cha Sung Lâm được Giáo Phận gửi đến ở Giáo Xứ Saint Paul, Highland Park. Cứ mỗi Chúa Nhật ngài được đưa đón đến nhà thờ Chính Tòa để dâng Thánh Lễ. Để giúp cha trong những bước đầu, Cộng Đoàn đã thành lập một Ban chấp hành lâm thời và thu gọn do anh chị Hồ Đức Linh làm chủ tịch. Vì mới thành lập nên các sinh hoạt không có gì rầm rộ, chỉ trong nội bộ Cộng Đoàn. Các lớp Việt ngữ và giáo lý cho các em do các sơ từ Mendham đến phụ giúp. Thánh nhạc do anh Nguyễn Bá Hoàng Đức phụ trách. Mặc dầu coi sóc Cộng Đoàn chưa tròn một tuổi, nhưng trong thời gian này có một biến cố rất quan trọng cho Giáo Hội Việt Nam là lễ phong hiến thánh cho 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Cha Sung Lâm đã sắp xếp và mời Đức Tổng Giám Mục Martino, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp quốc về làm lễ và giảng thuyết.

3) Từ tháng 10/1988 đến đầu tháng 2/1991 không có cha quản nhiệm:

Đây là thời gian đầy cam go và thử thách cho Cộng Đoàn. Cộng Đoàn sống như đàn gà con mất mẹ. Mọi sinh hoạt mới nhen nhúm đã phải ngưng trệ, chỉ có Thánh Lễ Chúa Nhật do các cha vùng lân cận và cha khách đến cử hành. Cũng trong thời gian này vì nhà thờ Chính Tòa có nhiều sinh hoạt nên địa phận đã sắp xếp để Cộng Đoàn đến nhà thờ Saint Therese ở Highland Park. Vì không có cha quản nhiệm nên Cộng Đoàn đã thành lập một ban cố vấn để BCH bàn hỏi khi cần thiết.. Cũng trong thời gian này BCH được bầu lại (1990-1992) và do anh chị Hồ Đức Linh làm chủ tịch.

4) Từ tháng 2/1991 đến ngày 11/5/1997:

Cha Nguyễn Ngọc Thạch làm quản nhiệm

Sau khi cha Sung Lâm rời Cộng Đoàn vào tháng 10 năm 1988, Cộng Đoàn không có cha quản nhiệm và phải sống cảnh mồ côi cha trong vòng 28 tháng. Có lẽ thấy đoàn chiên lạc lõng, bơ vơ thiếu chủ chăn nên đã gửi cha Anphongsô

Nguyễn Ngọc Thạch từ bên Ý đến giúp Cộng Đoàn. Ngày 2 tháng 2 năm 1991, từ buổi sáng tinh sương, một phái đoàn đã đến phi trường JFK ở New York để đón cha Thạch. Địa phận sắp xếp cho ngài tạm trú tại nhà xứ Thánh Giuse ở Bound Brook. Sau đó một thời gian ngắn cha lại di chuyển về Giáo Xứ Our Lady of Holy Rosary ở Perth Amboy. Giáng sinh 1991, Cộng Đoàn đã mừng lễ Chúa Giáng Trần tại đây. Sau đó Cộng Đoàn về sinh hoạt tại nhà thờ Saint Therese tại Highland Park và cha Thạch lại di chuyển về Giáo Xứ Saint Matthew ở Edison để dễ dàng dâng Thánh Lễ hàng tuần cho Cộng Đoàn. Vì nhà thờ Saint Therese quá chật hẹp mà số giáo dân ngày càng đông nên Cộng Đoàn lại được sắp xếp về sinh hoạt tại Giáo Xứ Saint James ở Woodbridge và cha Thạch cũng theo Cộng Đoàn về nội trú tại đó để coi sóc Cộng Đoàn và giúp Giáo Xứ Mỹ. Để giúp cha quản nhiệm hướng dẫn Cộng Đoàn, một tân Ban chấp hành cũng được bầu lại do anh chị Hồ Đức Linh làm chủ tịch (1992-1996).

Vì anh chị Hồ Đức Linh đã phục vụ Cộng Đoàn với chức vụ chủ tịch trong thời gian khá dài, từ năm 1988 đến 1996 (8 năm) vì lý do đó nên dịp lễ quan thầy Cộng Đoàn năm 1996, Cộng Đoàn đã bầu Anh chị Nguyễn Chinh Nguyễn làm chủ tịch Cộng Đoàn.

**5) Từ ngày 11/5/1997 đến ngày 14/1/1998
không có cha quản nhiệm:**

Sau khi cha Nguyễn Ngọc Thạch chấm dứt nhiệm vụ coi sóc Cộng Đoàn, lại một lần nữa Cộng Đoàn sống cảnh mồ côi cha, chỉ trông cậy vào sự chăm sóc của các linh mục vùng phụ cận.

Tuy sống cảnh mồ côi cha, nhưng đoàn con côi cút cũng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng Đoàn rất tốt đẹp và thành công ngoài sự ước mơ.

**6) Từ ngày 14/1/1998 đến ngày 30/12/2000
Cha Phêrô Võ Cao Phong làm Tuyên Úy:**

Vì thương đàn chiên bơ vơ, nên ngày 12 tháng 12 năm 1997, Đức Giám Mục Vincent D Breen đã chấp thuận để cha Võ Cao Phong về coi sóc Cộng Đoàn trong thời gian 3 năm. Lá thư của Giám Mục Metuchen có nội dung như sau:

Dear Father Phong,

I write to welcome you to the Diocese of Metuchen and to assign you to full time ministry as the chaplain for the Vietnamese Apostolate with residence at Saint Anthony of Padua Parish, Port Reading, New Jersey, effective January 6 1998 for a period of three years. Thank you for your willingness to assist the Diocese of Metuchen with its ministry to the Vietnamese community.

*Most Rev Vincent D. Breen
Bishop of Metuchen.*

Theo nội qui Cộng Đoàn nhiệm kỳ của BCH là 2 năm, nhưng vì cha quản nhiệm mới nên ngài yêu cầu lưu nhiệm thêm 1 năm nên anh chủ tịch Nguyễn Chinh Nguyễn phải đợi đến tháng 9 năm 1999 mới hết trách nhiệm chủ tịch Cộng Đoàn.

Sau khi anh Nguyễn Chinh Nguyễn hết nhiệm kỳ, Cộng Đoàn đã bầu lại tân chủ tịch cho nhiệm kỳ 1999- 2001. Chủ tịch Cộng Đoàn thời gian này là anh chị Đặng Định.

**7) Từ tháng 1/2001 đến ngày 8/1/2006
Cha Giuse Đặng Xuân Oánh:**

Cha Giuse Đặng Xuân Oánh thuộc dòng Ngôi Lời, được cha bề trên nhà dòng đồng ý và Giám Mục Giáo Phận chấp thuận, ngày 1 tháng 1 năm 2001 ngài về coi sóc Cộng Đoàn thay thế cha Võ Cao Phong hết nhiệm kỳ. Ngài ở tại Giáo Xứ Saint James, nơi Cộng Đoàn đang sinh hoạt tại đó. Ngoài việc coi sóc Cộng Đoàn, ngài cũng giúp Giáo Xứ Saint James như là một cha phó. Trong thời gian cha Oánh làm quản nhiệm thì nhiệm kỳ H.Đ.M.V 1999-2001 cũng chấm dứt, nên Cộng Đoàn bầu lại. Nhiệm kỳ 2001-2003 vẫn do anh chị Đặng Định làm chủ tịch.

Theo nội qui Cộng Đoàn thì nhiệm kỳ H.Đ.M.V là 2 năm, nhiệm kỳ 2001-2003 chấm dứt vào tháng 8 năm 2003. Sau đó Cộng Đoàn bầu lại chủ tịch cho nhiệm kỳ 2003-2005 với kết quả anh chị Đặng Định tiếp tục làm chủ tịch.

Cộng Đoàn đang sinh hoạt bình thường, thì vì một lý do ngoài ý muốn, anh chị Đặng Định xin từ chức chủ tịch và trong thời gian từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 17 tháng 5 năm 2005, Cộng

Đoàn không có chủ tịch. Sau Phục Sinh 2005, Cộng Đoàn tổ chức bầu cử cho nhiệm kỳ 2005-2007, anh chị Thi Anh Tài đắc cử chủ tịch.

8) Từ ngày 15/1/2006 đến nay

Cha Phêrô Trần Việt Hùng làm quản nhiệm:

Ngày 8 tháng 1 năm 2006 cha Đặng Xuân Oánh cử hành Thánh Lễ cuối cùng cho Giáo Xứ Mỹ cũng như Cộng Đoàn Việt Nam. Trong Thánh Lễ này có cha Phêrô Trần Việt Hùng, ngài sẽ thay thế cha Oánh coi sóc Cộng Đoàn. Ngày 15 tháng 1 năm 2006, Thánh Lễ đầu tiên cha Hùng cử hành cho Cộng Đoàn Việt nam. Trong giai đoạn đầu giúp Cộng Đoàn, cha Hùng vẫn thuộc tổng Giáo Phận Newark và là cha phó của Giáo Xứ St John the Baptist. Ngày 31 tháng 5 năm 2008, Giáo Xứ Saint John de Baptist đã dâng Thánh Lễ tạ ơn và tiệc tiễn cha Hùng. Ngày 18 tháng 6 năm 2008, cha Hùng sẽ về ở tại Giáo Xứ Saint James làm cha phó và coi sóc Cộng Đoàn trong thời gian 3 năm. Chính thức ở với Cộng Đoàn được hơn 4 tháng thì vào ngày 26 tháng 10 năm 2008 cha đã tổ chức một buổi hội thảo về phát triển Cộng Đoàn. Khá đông giáo dân tham gia và có nhiều ý kiến nhưng vẫn chưa thực hiện được những đề nghị và những ưu tư của cha cũng như của mọi người. Tháng 6 năm 2011 do sự chấp thuận của hai Giáo Phận Newark và Metuchen, cha Hùng đã chính thức từ giã Giáo Phận Newark và gia nhập Giáo Phận Metuchen. Và thế là từ nay trong Giáo Phận có một linh mục Việt nam. Hy vọng Cộng Đoàn sẽ không phải mò côi cha như những thời kỳ trước đây.

Sau đây xin tóm tắt một vài chi tiết của Cộng Đoàn trong 30 năm qua:

1) Các cha Quản nhiệm:

- Từ ngày 2 tháng 1 năm 1988 đến ngày 8 tháng 10/1988: Cha Gioan Sung Lâm.
- Từ tháng 10 năm 1988 đến đầu tháng 2 năm 1991: Không có cha Quản nhiệm
- Từ tháng 2 năm 1991 đến 11 tháng 5 năm 1997 : Cha Alphongso Nguyễn Ngọc Thạch
- Từ 11 tháng 5 năm 1997 đến 14 tháng 1 năm 1998: Không có cha Quản nhiệm

- Từ ngày 14 tháng 1 năm 1998 đến 30 tháng 12/2000: Cha Phêrô Võ Cao Phong
- Từ tháng 1 năm 2001 đến ngày 8 tháng 1 năm 2006 : Cha Giuse Đặng Xuân Oánh.
- Từ 15 tháng 1 năm 2006 đến nay: Cha Phêrô Trần Việt Hùng.

2) Các anh chị Chủ tịch:

- Anh chị Hồ Đức Linh: Từ năm 1988 đến 1996 (8 năm).
- Anh chị Nguyễn Chinh Nguyên: Từ năm 1996 đến năm 1999 (3 năm)
- Anh chị Đặng Định: Từ năm 1999 đến năm 2005 (6 năm)
- Anh chị Thi Anh Tài: Từ năm 2005 đến năm 2012 (7 năm)
- Anh Tôn Thất Thắng: Từ năm 2012 đến nay...

3) Các địa điểm sinh hoạt:

- Nhà thờ Chính Tòa Metuchen: Từ lúc thành lập 1987 đến 1992
- Nhà thờ Saint Therese ở Highland từ 1992 đến 1995
- Nhà thờ Saint James từ 1995 đến tháng 6 năm 2012
- Nhà thờ Our Lady of Crestochowa từ ngày 10 tháng 6 năm 2012 đến nay...

4) Các đoàn thể:

- **Nhóm Dân Thân:** Sinh hoạt từ những năm đầu khi thành lập Cộng Đoàn. Ngoài việc sinh hoạt nội bộ, nhóm đã cộng tác với Cộng Đoàn trong những công việc khác như tĩnh tâm, diễn nguyện chặng đàng thánh giá trong mùa chay hoặc hành hương, hoạt cảnh Giáng Sinh. Đây là một sinh hoạt có tuổi thọ dài nhất trong Cộng Đoàn, nhưng với thời gian, số nhóm viên không được đông đảo như lúc ban đầu.
- **Nhóm Muối Đất còn gọi là Nhóm Nhí:** Nhóm qui tụ các bạn trẻ để sinh hoạt chung với nhau hầu thăng tiến đời sống thiêng liêng. Ngoài việc lo cho nhóm, các em cũng đã phụ giúp Cộng Đoàn về nhiều mặt như văn nghệ,

phụng vụ, các sinh hoạt như picnic, Trung thu, lễ các bà mẹ v.v.

- **Chương trình Tôn Vương Đức Mẹ tại các gia đình:** Được khởi xướng vào đầu năm 1992. Trong những năm đầu, sinh hoạt rất đều đặn vào mỗi thứ bảy hàng tuần, nhưng những năm gần đây không được liên tục như trước nữa.
- **Hội Bà Lão:** Đã được thành lập trong Cộng Đoàn, nhưng vì hội viên là những vị cao tuổi, gặp nhiều điều kiện khó khăn về phương tiện di chuyển, nên hội đã ngưng hoạt động sau một thời gian ngắn.
- **Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):** Lúc mới thành lập số hội viên khá đông, nhưng với thời gian, có nhiều vị vì tuổi già sức yếu, có nhiều vị di chuyển đi tiểu bang khác, nên số hội viên bớt dần và cuối cùng cũng ngưng hoạt động.
- **Hội các Bà Mẹ Công Giáo:** Hiện còn sinh hoạt nhưng số hội viên không còn đông như lúc mới thành lập. Hội đã cộng tác với Cộng Đoàn nhiều trong công tác phụng vụ cũng như công tác xã hội.
- **Hội Cao Niên:** Thành lập cuối cùng trong Cộng Đoàn. Hiện số hội viên đã khá đông. Hội hiện đang giúp Cộng Đoàn trong nhiều việc, nhất là lo sạch sẽ thánh đường.

5) Các Ban Ngành

- **Ban Phụng Vụ:** Có nhiều tiểu ban như Phụng Viên Thánh Thể, đọc sách, giúp lễ, chưng hoa, phòng thánh, tiếp tân. Ban Phụng Vụ hợp tác trực tiếp với cha quản nhiệm để lo tổ chức các Thánh Lễ Chúa nhật, các ngày lễ trọng cũng như các dịp lễ truyền thống dân tộc.
- **Ca Đoàn Alleluia:** Phụ trách phần thánh ca trong các Thánh Lễ hoặc trong các lễ cưới và tang lễ nếu được gia chủ yêu cầu.
- **Ban Tĩnh Tâm Cộng Đoàn:** Tổ chức các buổi tĩnh tâm cho Cộng Đoàn, thường là vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.
- **Ban Tĩnh Tâm Giới Trẻ:** Lo tổ chức các buổi tĩnh tâm cho giới trẻ.
- **Ban Thăng Tiến Hôn Nhân:** Tổ chức các buổi hội thảo hoặc tĩnh tâm cho các cặp vợ chồng

cũng như các anh chị chuẩn bị bước vào đời sống gia đình.

- **Ban Giáo Lý:** Tổ chức các lớp Giáo lý xưng tội lần đầu, Giáo lý Thêm Sức, Giáo lý Tân Tòng, Giáo lý Hôn Nhân tùy theo nhu cầu của Cộng Đoàn.
- **Ban Việt Ngữ:** Dạy tiếng Việt cho các em trong cũng như ngoài Cộng Đoàn.
- **Ban Báo Chí:** Ấn hành Đặc San hàng năm vào dịp tết Âm lịch. Trước đây tờ đặc san được bán với giá tượng trưng để thêm ngân khoản cho việc in và cước phí. Nhưng sau này thấy thu vào không khả quan, hơn nữa mất nhiều thì giờ cho việc tiêu thụ nên bây giờ chỉ là món quà Tết cho mỗi gia đình.
- **Ban Khánh Tiết và Trật Tự:** Trang trí và bảo vệ trật tự trong những sinh hoạt của Cộng Đoàn
- **Ban Văn Nghệ:** Tổ chức Văn Nghệ truyền thống cũng vào dịp tết Âm Lịch. Cũng giống như báo chí, lúc trước có bán vé vào cửa, nhưng vì nhiều lý do phức tạp nên nay vào cửa tự do.
- **Ban Ẩm Thực:** Lo vấn đề thực phẩm cho Cộng Đoàn trong những dịp picnic, hội hè, kỷ niệm ngày thành lập. Đặc biệt vào dịp Tết, Phục Sinh, Giáng Sinh, ban Ẩm thực tổ chức bán thực phẩm để gây quỹ cho Cộng Đoàn. Chương trình gói và nấu bánh chưng, bánh tét bắt đầu vào đầu năm 2001 cũng do ban Ẩm thực phụ trách. Trong những buổi picnic hàng năm, Cộng Đoàn cung cấp thực phẩm miễn phí.
- **Ban Nhiếp Ảnh:** Lưu trữ hình ảnh sinh hoạt của Cộng Loan.
- **Ban Thông Tin, Liên Lạc:** Thông báo những tin tức của Cộng Đoàn, phát hành bản tin hàng tháng.
- **Ban Tiếp Tân:** Lo việc tiếp đón quan khách mỗi khi Cộng Đoàn có những tổ chức lớn. Ban tiếp tân cũng lo sắp xếp trong nhà thờ vào những lễ trọng cũng như mỗi Chúa nhật

- **Ban Kỹ Thuật, Âm Thanh, Ánh Sáng:** khi Cộng Đoàn cần đến.
- **Ban Gây Quỹ:** Xin quảng cáo và tìm nguồn tài trợ cho Cộng Đoàn bằng các phương tiện sẵn có.
- **Ban Thể Thao:** Tổ chức sinh hoạt thể thao, giải trí khi có sinh hoạt Cộng Đoàn.

Ba mươi năm là một khoảng thời gian khá dài đối với một đoàn thể, một tổ chức. Cộng Đoàn Metuchen đã trải qua thời gian đó. Trong thời gian sinh hoạt, Cộng Đoàn cũng có lúc thăng, lúc trầm, thành công có, nhưng thất bại cũng không thiếu. Nhưng sở dĩ Cộng Đoàn còn đứng vững đến ngày hôm nay, trước hết phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, bốn mạng Cộng Đoàn. Cũng không quên cảm ơn các cha quản nhiệm cũng như các linh mục khác tuy rằng không trực tiếp coi sóc Cộng Đoàn nhưng đã sẵn sàng cộng tác và phụ giúp khi Cộng Đoàn cần đến. Tục ngữ Việt Nam có câu:

Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.

Nếu chỉ một mình cha quản nhiệm coi sóc Cộng Đoàn mà không có sự cộng tác của giáo dân thì Cộng Đoàn sẽ khó lòng phát triển. Trong thời gian qua một số đồng quý ông bà đã bằng nhiều cách cộng tác với vị chủ chăn để thăng tiến Cộng Đoàn, nhưng trong thời gian gần đây vấn đề nhân sự hầu như thiếu hụt. Ước gì mọi người tích cực hơn để Cộng Đoàn ngày càng phát triển. “Tre già măng mọc”. Các vị cao niên, vì sức khỏe và nhiều lý do khác không thể phục vụ Cộng Đoàn, các vị hy vọng ở những “cây măng” đầy khả năng, nhiệt huyết, nhiệt tình phục vụ để Cộng Đoàn luôn phát triển về mọi mặt.

Trên đây là những điều liên hệ đến Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Địa Phận Metuchen, xin ghi lại tóm tắt để nhớ đến lịch sử Cộng Đoàn, nhất là những vị mới tham gia Cộng Đoàn biết sơ lược về tổ chức mà mình đang sinh hoạt, đang cộng tác.

Quê Hương hai tiếng yêu thương

Hân Tùng

Trích thơ:

“Quê Hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê Hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng”

Quê Hương hai tiếng thiêng liêng nhưng rất đổi quen thuộc trong trái tim của mỗi người con đất Việt!

Quê Hương là cái nôi đầu tiên đón nhận tiếng khóc chào đời, những bước đi chập chững. Gắn với ký ức tuổi thơ không thể nào quên, và đó cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng muốn trở về và gắn bó.

Tình yêu quê hương luôn gắn liền với tình yêu gia đình, làng xóm, luôn mong ngóng về Quê Hương dù ở nơi xa xôi. Mỗi con người sau khi lớn lên, trưởng thành, vươn mình đến những vùng đất mới nhưng tấm lòng luôn hướng về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Tình yêu quê hương còn là, yêu những gì thuộc về mảnh đất mà mình sinh ra ấy, yêu làng xóm, yêu những con đường sỏi đá, yêu nắng, yêu gió dù thời tiết có khắc nghiệt. Hơn hết là yêu những con người thuộc về mảnh đất đó, thương dáng mẹ tảo tần nắng mưa, thương dáng cha nhọc nhằn sớm hôm.

Mỗi người đều có một Quê Hương để nhớ, để thương, để tìm về, vậy nên chúng ta hãy trân trọng, yêu thương nơi chôn rau cắt rốn của mình! Yêu quê hương còn phải có trách nhiệm với quê hương, đó là bốn phận nhiệm vụ bảo vệ, dựng xây. Trách nhiệm ấy không của riêng ai, của một cá nhân nào mà là của tất cả mọi người.

Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông...